

Korset och Kronan

Nr 6/2020

Jesus säger: Håll fast vid det du har så att ingen kommer och tar din krona (Upp. 3:11)

Den gode herden

David skriver: *Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro* (Ps. 23:1f).

Får som är utan herde kan inte klara sig. Det är så många faror som hotar. Fåren måste skyddas från rovdjur och sjukdomar och herden måste leda fåren till goda betesplatser.

Så är det med de kristna. Jesus liknar dem vid får som är helt beroende av sin herde. Den gode herden är Jesus Kristus själv. Han är Herren, Gud själv. Han ser till att ingenting fattas en kristen. Genom sitt heliga ord, dopet och tron för han



Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18)



Den gode herden leder sina får (Joh. 10)

sina får till gröna ängar och vattenbäckar. Där får själen genom den helige Ande gåvor: syndernas förlåtelse, liv och salighet. *Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull* (v. 3).

Den vila Herren ger sina får är av två slag. Först och främst är det vilan från alla egna gärningar, vilka inte duger som frälsningsväg. Hur mycket människan än försöker leva efter tio Guds bud går det inte att på den vägen komma till himlen.

Lagen visar oss vår synd och skuld och Guds vrede. Den som ändå försöker att gå lagens väg måste utföra ett hårt arbete, som aldrig kommer att lyckas. Så är det inom alla icke-kristna religioner. Så är det också inom olika sekter där gärningsläror dominerar.

Där är vägen till himmelen stängd.

Men den gode Herden, Kristus, låter sina får vila från sina egna gärningar. Istället pekar han på den stora gärning han själv har utfört en gång för alla. Han gav sitt eget liv för fåren. Han dog på korset och uppstod igen för att vi skulle få evigt liv. Därför säger Jesus: *Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren* (Joh. 10:11).

Det andra slaget av vila Herren ger är skyddet från alla faror som hotar i denna världen. David fortsätter psalmen: *Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig* (v. 4).

De stora farorna är djävulen, världen och vårt eget onda kött, d.v.s. vår

syndiga natur. *Djävulen* angriper ständigt de kristna med lockelser bort från Guds ord, till synd och avfall.

Den ogudaktiga *världen* vill få de kristna att acceptera ett liv i synd och världslighet och om inte det lyckas försöker världen tysta de kristna genom hån, förakt och förföljelse.

De kristnas egen syndiga natur, *köttet*, kämpar hela tiden emot den helige Andes verk och lockar oss till att börja kompromissa med Guds ord, ge synden bifall och så förkväva dopets nya liv.

Mot dessa tre dödliga fiender försvarar oss den gode Herden. Hans käpp och stav är de vapen och verktyg med vilka han bekämpar vilddjuren och leder fåren rätt.

Profeten Sakarja skriver: *Jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren: Jag tog två stavar, den ena kallade jag Nåd och den andra kallade jag Enhet. Så blev jag en herde för fåren* (Sak. 11:7).

Luther översätter stavarnas namn med "Sanft und Weh" (mildhet och ve/stränghet) och låter detta syfta på löse- och bindenycklarna. Genom lagens stränghet blir vi överbevisade om vår synd, men genom evangeliets mildhet får vi syndernas förlåtelse.

Genom lag och evangelium leder den gode herden fåren på rätta vägar.

Så gör inte de falska herdarna. De leder fåren vilse genom sina avvikelser från Guds ord. Jesus säger om dem: *Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren* (Joh. 10:12f).

Men Jesus Kristus, den gode herden sviker aldrig. Han vet precis vad vi behöver. Han säger: *Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren* (Joh. 10:14f).

Därför kan en kristen känna sig trygg mitt under livets alla faror, alla bekymmer och anfäktelser. Ja, en kristen kan med trygghet och förtröstan även möta dödens förskräckelse, ty döden är nu avväpnad av Honom, som själv gick in i döden för vår skull och övervann den. Så fortsätter David i psalmen:

Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bågare flöda över (v. 5).

Även fienderna måste se på när Gud beskyddar och försörjer sina kristna. Trots alla försök från de andliga fienderna, djävulen,

världen och köttet, är det Gud som segrar i de kristnas liv. Herren själv dukar upp sitt bord med härliga rätter, vilket syftar på att de kristnas andliga föda är Guds heliga ord sakramentens rikedom.

Smörjandet med olja skedde för att fåren skulle bli kvitt alla möjliga insekter. Det är ett uttryck för herdens stora omsorg. Så syftar detta på hur Herren genom den helige Andes olja smörjer varje kristen. Anden kommer genom ordet, dopet, bikten och nattvarden och försäkrar oss om syndernas förlåtelse. Oljan är så glädjens olja som uppfyller en kristen människas liv mitt under alla bedrävelser.

David slutar med orden: *Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid* (v. 6).

I denna världen lever vi kristna under korset. Vi måste gå genom många prövningar och svårigheter. Men Herren leder oss genom alla dessa. Han ger sitt fasta löfte att vi till sist skall få komma till den himmelska glädjen och där bli iklädda kronor som tecken på att vi har vunnit seger och nu får regera i evighet tillsammans med Kristus. *Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona* (Upp. 2:10).

Lösningar

Tal i Bibeln

1 Mos. 5 ----- 969
 1 Mos. 7 ----- 600
 1 Mos. 16 ----- 86
 1 Mos. 23 ----- 127
 1 Mos. 42 ----- 3
 2 Mos. 35 ----- 6
 5 Mos. 6 ----- 1
 Dom. 7 ----- 300
 Dom. 8 ----- 70
 1 Sam. 17 ----- 5
 2 Krön. 34 ----- 31
 Ps. 3 ----- 10000
 Joh. 6 ----- 200
 Joh. 21 ----- 153
 Apg. 10 ----- 9

Ett problem var talet 10000 (Ps. 3:7), som inte står i alla översättningar. Det beror på att grundtextens ord *revaváh* egentligen bara betyder "ett stort tal" och därför kan översättas olika.

Lösningar har skickats in av David Rydhs familj, Meta o Torbjörn Holmberg och Göran Liljenström. Tack!

Bibelkryss 19

Rätt lösning har kommit in från Meta och Torbjörn Holmberg. Fint!

Sudoku

Varje vågrät rad, lodrät rad och kvadrat 3x3 rutor skall innehålla siffrorna 1-9.

Den första sudokun är lättare, den andra svårare.

Lösningar skickas till
sten.rydh@gmail.com
 eller 0705412529

Nr 1

	5	4		9	3	8	1	
		3				5	9	
	7			2	8			
1			4			7		
5	9		3		6		2	1
		8			7			3
			6	3			8	
	1	6				2		
	2	5	9	7		3	4	

Nr 2

3		7					1	
		2			7			6
	8				1			
9				3		5		
8				5				1
		3		4				9
			4				5	
7			2			4		
	9					6		2