

## Morgonbön lördagen 20/8 i Finnåker. Kh Sten Rydh

I Guds, Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bön:

*Tag aldrig ifrån oss ditt Ord  
och sakramenten dyra  
skänk oss de herdar som din hjord  
i trofasthet kan styra;  
Din helga vilja allt förmår  
att ingen denna tjänsten får  
som du ej värdes kalla.  
(1695 års ps.b. 200:5, J. Swedberg, bearb. SR)*

Aposteln Paulus skriver till församlingen i Korint:

*Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor. 4:5-6).*

Låt oss i denna morgonbön stanna inför detta bibelords första del:

*Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull.*

Predikan eller förkunnelsen är det centrala och viktigaste i den kristna kyrkan, och i predikan finns också undervisningen om sakramenten med. Men vad är predikan? Är det fråga om att vara en skicklig och medryckande talare, som kan få åhörarna med sig genom sin talekonst och sitt engagemang? Är det den som kan komma med egna idéer och nya, spännande tankar och metoder som vi skall kalla som präster i den kristna kyrkan?

Nej, aposteln skriver: ***Vi predikar inte oss själva.*** Predikan skall inte handla om våra egna tankar. Det är inte fråga om våra mänskliga religiösa idéer. En predikant eller förkunnare beskrivs i Bibeln med ett ord som betyder härold (käryx).

[En härold var ursprungligen en funktionär vid tornerspel, ansvarig för att registrera och övervaka deltagarnas vapensköldar (därav "heraldik"). Härolden bar sin furstes vapen på sin häroldskåpa och ansvarade för den heraldiska undervisningen vid hans hov. När tornerspel blev allt ovanligare fick härolden en mer ceremoniell roll som utropare av kungörelser och budbärare.]

Härolden hade som uppgift att läsa upp och kungöra kungens budskap. Man kunde också se på hans dräkt att han var kungens budbärare. Så skall varje kristen präst vara budbärare åt konungen, Kristus. När prästen bär sin ämbetsdräkt skall alla veta, att han är kallad att vara Kristi budbärare som bär fram ordet och budskapet från Gud. Men framför allt skall man känna igen en rättrogen präst på att hans budskap stämmer överens med Bibelns lära.

*Vi predikar inte oss själva, utan **Jesus Kristus som Herren** och oss som era tjänare för Jesu skull.*

En förkunnare som kommer med sina egna tankar istället för Guds rena och klara ord är ingen verklig budbärare. Han har svikit sitt uppdrag att enbart framföra vad Gud har talat. Det hjälper då inte att han är en begåvad och skicklig talar och kan få massorna med sig. Aposteln skriver:

*Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord (1 Petr. 4:11).*

En rätt förkunnare predikar inte om sig själv utan om Jesus Kristus som Herren. Kristus och hans evangelium måste vara centrum i varje predikan. I en rätt predikan måste både lag och evangelium ljuda. Lagen avslöjar vår synd och evangelium förkunnar syndernas förlåtelse genom dopet och tron. Endast detta budskap kommer från Herren.

En rätt förkunnare talar inte om sig själv, men han framhåller sin kallelse och sitt ämbete:

*Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och **oss som era tjänare för Jesu skull.***

Härolden framhåller sitt ämbete, att han verkligen står i kungens tjänst. Så pekar varje trogen präst och förkunnare på sin gudomliga kallelse. När en församling i god ordning kallar någon till präst, så är det Guds kallelse de utfärdar. Vår bekännelse betonar att endast den som är rätt kallad - rite vocatus - skall predika och förvalta sakramenten. Den som så bär fram Guds ord i sitt ämbete är både Guds och församlingens sändebud.

Så skall vi som kristna framför allt bedja till Gud om trogna herdar och lärare. Jesus säger:

*Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. (Matt. 9:38).*

När en församling får en trogen herde är det en gåva från Gud, ett svar på bön. Han är då Guds och församlingens trogne tjänare för Jesu skull.

Amen.